

Myrte-Noah

hoeveel pijn
doet het
als je huilend
voor de spiegel
de reeds zwellende borsten
insnoert
naar een jongensdroom

verlangend
wacht je
op het mes
dat
wegsnijdend
het geluk aandraagt
naar betere tijden

in je hart
is het wintertijd
ijzige vlagen van wind
vertellen
van eenzaamheid
en onbegrepen woorden

maar
in de verte
reiken wachtende knoppen
in het groene blad
naar de lente
zegenen jouw lichaam
als een geschenk
van je verlangen

als de zomerzon
jouw besneden borst
vraagt
om de wereld te vertellen
dat er een jongen
is geboren
druppen dankbare tranen
in je schoot

Wahlwiller, 17 januari 2018
Dan JCG Lumey